

Hoe ziet een olifant eruit?

Er waren eens zes blinde mensen. Zij hoorden dat de koning het dorp bezocht, zittend op een olifant. Niemand van hen had natuurlijk ooit een olifant gezien. "Een olifant", zeiden ze. "Ik vraag me af hoe een olifant eruit ziet".

Zij gingen dat uitzoeken. En toen ze terugkwamen was elk ervan overtuigd dat hij wist hoe een olifant eruit zag. Enthousiast begonnen ze het aan elkaar te vertellen.

"Oh, wat is zo'n olifant fantastisch", zei de eerste die de buik had gevoeld. "Het is een groot ruw ding wel zo groot als een tapijt".

"Nee", zei degene die de slagtand had gevoeld, "Hij is nogal kort en erg hard".

"Jullie vergissen je alletwee", zei de derde, die het oor gevoeld had. "De olifant is plat en dun als een groot blad".

"Oh nee, hoe komen jullie er bij", zei de vierde die een poot had gevoeld, "Hij is krachtig en stevig zoals de stam van een boom".

En de vijfde die op de rug van de olifant geklommen was, zei: "Hij is net als een muur".

En de laatste blinde die de staart had vastgehouden zei: "Hij is net een touw". Ze ruzieden en ruzieden en ze werden steeds bozer.

Toen kwam er iemand die kon zien. "Jullie hebben allemaal gelijk", zei hij. "Jullie hebben allemaal een stukje van de olifant onderzocht. Alle delen samen zijn de olifant".